

# EVERYBODY NEEDS SOMEBUDDY

HET LOKAAL BESTUUR IS GESTART MET EEN NIEUW PROJECT, EVERYBODY NEEDS SOMEBUDDY, WAARBIJ VRIJWILLIGERS NIEUWKOMERS WEGWIJS MAKEN IN ONZE MOOIE GEMEENTE.

Everybody Needs SomeBuddy is een buddywerkingsproject voor nieuwkomers die omwille van oorlog, een natuurramp, onmenselijke levensomstandigheden ... hun land moesten ontvluchten.

Natasha Dewaele van team Welzijn verduidelijkt: "Het is de bedoeling dat buddy's van hier vluchtelingen uit oorlogsgebieden, rampgebieden ... opvangen en wegwijs maken in De Panne door hen bijvoorbeeld te begeleiden bij een eerste bezoek aan de burgerlijke stand of de bibliotheek, samen op ontdekking te gaan naar al het moois dat De Panne te bieden heeft ... Bij mogelijke kandidaat-buddy's denken we aan leerlingen van het 5de en 6de middelbaar, gepensioneerden, mensen die door omstandigheden niet kunnen of niet mogen werken maar zich toch nuttig willen voelen,

mensen die energie en voldoening krijgen door het helpen van mensen, mensen die zin hebben in een nieuwe uitdaging, mensen die op zoek zijn naar sociaal contact ... Mensen met wat tijd dus, die hun steentje willen bijdragen aan het sociale aspect in de maatschappij."

"Buddy of maatje zijn, is een vrijwilligersengagement op maat van de kandidaat-buddy. We leggen zeker geen verplichtingen op en spreken onderling af hoeveel uren iemand hieraan wil spenderen, op welke momenten het kan ... Op geregelde tijdstippen voorzien we ook een gezellig onderonsje met alle buddy's om, met een hapje en een drankje, ervaringen, tips en advies te kunnen uitwisselen", voegt collega Sander Claes er nog aan toe.

Biniam (26 jaar) en Guoy (25 jaar) wonen ondertussen 2 jaar in De Panne en zijn de trotse ouders van Naomi (4 jaar) en Ruth (1 jaar). De grote vlucht van Biniam begon 13 jaar geleden toen hij zijn geboorteland Eritrea verliet omwille van onmenselijke omstandigheden. Zijn tocht ging van Eritrea naar Ethiopië, via Soudan en Libië naar Italië, daarna naar Zwitserland (waar hij zijn vrouwje Guoy ontmoette) en Wallonië, om uiteindelijk in De Panne zijn geluk te vinden.

#### **Hoe zijn jullie in contact gekomen met de buddywerking**

Eén jaar geleden vroeg Natasha mij of we hulp van een buddy kon gebruiken. Uiteraard stonden we hiervoor open. In vergelijking met Eritrea waar er geen papierwerk is, word je in België overspoeld met paperassen. Ondanks dat we al meerdere lessen Nederlands volgden en nog volgen, is het invullen van al deze administratie een moeilijke opdracht. Dankzij de hulp van Maité lukt dit nu. Maar Maité's hulp is ruimer dan dat. We gingen samen naar de bib waar de bibliothecaris uitleg gaf over het aanbod en het ontlenen van

boeken. Ook dit verschilt wezenlijk met Eritrea, waar er enkel bibs zijn in grote steden. Er is geen aanbod voor mensen die in afgelegen dorpen wonen.

#### **Wat vind je van de buddywerking?**

Buddybegeleiding is heel belangrijk. Naast het helpen met administratie, kom je door de buddy ook in contact met inwoners van De Panne. Op die manier leren we het leven in België kennen: de gewoontes, de tradities en de manier van denken. Vooral het oefenen van de Nederlandse taal is belangrijk voor ons. We willen graag nog mensen ontmoeten die ervoor open staan om samen met ons Nederlands te oefenen.

#### **Schoppen jullie ondertussen plezier in De Panne?**

De Panne is leuk om te wonen. Het is hier rustig. Je hebt hier alles. Er zijn voldoende shopping-, transport- en schoolmogelijkheden voor de kinderen ... Ons Naomi is grote fan van Plopsaland, maar ook de zee, het strand en de speelpleintjes bevallen ons enorm.

## KEER OP KEER EEN WARM ONTHAAL

Ervaringsdeskundige Maité is 29 jaar en trotse mama van 2 dochters. Drie dagen per week werkt Maité bij een sociaal bureau en volgt daarnaast ook studies 'maatschappelijk werk'. Door deze studies maakte ze kennis met de buddywerking en werd ze buddy van het gezin Biniam Hailemariam Gide en Guoy Tsegezab.

### Was het makkelijk om buddy te worden?

Zeker. Ik stond er ook helemaal niet alleen voor. Ik werd goed ondersteund door de verantwoordelijken van team Welzijn. Sander en Natasha gaven mij de vrijheid om dit buddieschap vorm te geven. Bij vragen, bij nood aan ondersteuning of ideeën, voor raad en advies ... Ze staan altijd paraat om mij te helpen.

### En hoe verliep de kennismaking en het verdere contact met het gezin?

Ook heel goed. Eén van de activiteiten die we samen deden, was een bezoek brengen aan de bibliotheek. Om mij wat voor te bereiden, nam ik vooraf contact op met de bibliothecaris. Na een rondleiding in de bib was Guoy heel positief. Zij vond het fantastisch hoe goed de kinderen het met elkaar kunnen vinden. Ze was ook heel enthousiast om met de kinderboeken aan de slag te gaan. Bijgevolg spraken we al direct af voor de volgende week.



Natasha en Sander van team Welzijn in gesprek met Maité.

### Voor nieuwkomers is een buddy van onschatbare waarde. Geeft het jou ook voldoening?

Het mooiste gebaar voor mij blijft het warme onthaal dat ik keer op keer van hen krijg. Biniam en Guoy zijn heel gastvrij, ook al beschikken ze niet over veel (financiële) middelen. Wij spraken vroeger veel af op zaterdagvoormiddag en totaal onverwacht maakten zij telkens iets klaar om samen te eten. Wanneer ik dit weigerde, omdat ik al gegeten had, gaven ze mij een potje mee om thuis van hun gerechtjes te kunnen proeven. Een gebaar om nooit te vergeten.

[depanne.be/buddy](https://depanne.be/buddy)



Wil jij ook bijdragen aan de integratie van nieuwkomers in De Panne? Heb je nog vragen over de buddywerking? Aarzel niet langer en neem contact op met team Welzijn.